

Μ' ΕΝΑ ΧΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΩ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΔΡΩ! 2014

Μ' ένα Χαϊκού ΑνΤιδρώ, κατά της σχολικής βίας Δρω!
Αντιδρώ και δρω
με Χαϊκού τ' αλλάζω
γιατί μπορώ!!

Με αφορμή την "Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού", στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης, καθώς και οι μαθητές του Ολοήμερου δεν έμειναν παθητικοί, ανέλαβαν δράση για να περάσουν τα δικά τους μηνύματα κατά της βίας και του εκφοβισμού.

Στο βίντεο θα παρακολουθήσετε τις οκτώ ιστορίες που σκάρωσαν οι μικροί μας μαθητές, την θετική εξέλιξη που πήραν με την συγγραφή των Χαϊκού και θα δείτε τις λύσεις που δίνουν μέσα από συμπεριφορές για το πως μια πιθανή καθημερινή πράξη βίας μπορεί να μεταμορφωθεί σε πράξη αγάπης!!

Κάθε τμήμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες και έφτιαξαν πιθανά σενάρια βίας που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον, τόσο αθλητικού περιεχομένου αλλά και σκηνές από τα διαλείμματα. Στη συνέχεια για κάθε σενάριο έγραψαν ένα Χαϊκού, (Γιαπωνέζικα ποιήματα τριών στίχων με 17 συλλαβές, 5-7-5 συλλαβές ανά στίχο, που περιγράφουν μια εικόνα), με σκοπό χρησιμοποιώντας τους στίχους του Χαϊκού να αλλάξει η ροή του σεναρίου σε θετική εξέλιξη.



Αυθόρμητα μοίρασαν ρόλους και αυτοσχεδίασαν πάνω στο σενάριο. Τραβήχτηκε βίντεο πρώτα το σενάριο βίας και μετά το σενάριο με τη θετική

εξέλιξη που έδινε η εικόνα από το Χαϊκού που έγραψαν. Σε κάθε διδακτική ώρα "γεννήθηκαν" και βιντεοσκοπήθηκαν δύο ιστορίες και δύο Χαϊκού.

Μέσα από τον αθλητισμό και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη, οι μικροί μαθητές μαθαίνουν να φέρονται με σεβασμό προς όλους και αυτό τους βοηθά να διαμορφώνουν τις ηθικές τους αξίες!! Ξεκινώντας από τις αρχές του "Ευ αγωνίζεσθαι", τον σεβασμό, τις ίσες ευκαιρίες για όλους και την καλλιέργεια του αυτοελέγχου, μέσα από παραδείγματα βίας στον αθλητισμό φτάσαμε στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής και στις μορφές βίας και εκφοβισμού.

Στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη και η καλλιέργεια των αξιών του "Ευ αγωνίζεσθαι", που συμβάλλουν στην ηθική ανάπτυξη και ωρίμανση των μαθητών, η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της σχολικής βίας και να βρουν διαφορετικές συμπεριφορές και αντιδράσεις για ν' αντιμετωπίζουν κάθε μορφή βίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης βασικός στόχος ήταν να μάθουν να αναγνωρίζουν όλες τις πιθανές μορφές βίας που μπορεί να ασκηθούν από συνομήλικούς τους και να βρίσκουν τρόπους όχι μόνο να τις αντιμετωπίζουν, αλλά κυρίως να τις αποτρέπουν αλλάζοντας την συμπεριφορά τους και γι' αυτό επιλέχθηκε η συγγραφή των Χαϊκού.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QS3crwe7Z3g#t=0

"ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 2013

Στις 6 Μαρτίου, ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Όπως κάθε χρονιά οι μαθητές στέλνουν το δικό τους μήνυμα κατά της σχολικής βίας! Οι μαθητές δρουν με τον δικό τους τρόπο κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Ξεκινώντας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής χρησιμοποιώντας τα σώματά τους δημιούργησαν την "Αλφάβητο των σωμάτων"



Τα σώματα γίνονται μέσο επικοινωνίας και φωνάζουν το δικό τους σύνθημα! Λένε όχι στη σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους στο φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού με το μήνυμα: "ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ!"

Με συνεργασία και ενθουσιασμό οι μαθητές της Δ', Ε' και Στ' τάξης των σχολείων, υπό την καθοδήγηση των γυμναστών και την συνεργασία των υπολοίπων εκπαιδευτικών των τάξεων, συντονίζονται, συνεργάζονται και μεταμορφώνονται σε γράμματα και λέξεις περνώντας το μήνυμα, ότι με την επικοινωνία και τη συνεργασία μπορούμε να επιλύουμε τις διαφορές μας. Δεν ήταν απλό να μετατρέψουν τα σώματά τους σε γράμματα! Έμαθαν ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζεται δυνατή θέληση, συνεργασία και κόπο. Αναγνώρισαν ότι για να εξαλειφθεί η βία και εκφοβισμός στα σχολεία δεν είναι υπόθεση ενός αλλά όλων!!

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΟΥΝ ... 2012

Οι μαθητές της Β' τάξης δεν έμειναν με τα χέρια "σταυρωμένα" ... για την Πανελλήνια μέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ... Ανέλαβαν δράση!

Σε χρωματιστά χαρτόνια σχεδίασαν τις παλάμες των χεριών τους και τα έκοψαν σε αυτό το σχήμα. Ομαδικά συνέθεσαν μια μεγάλη αφίσα όπου οι μικρές παλάμες σχηματίζουν ζώα και τη φύση ...



Γιατί ... "Τα χέρια δεν είναι για να χτυπούν, αλλά για να δημιουργούν!"



ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΟΥΝ, 2012

Στις 6 Μαρτίου είναι η Πανελλήνια ημέρα για τη σχολική βία. Η σχολική βία έχει πολλές μορφές, λεκτική, σωματική και ψυχολογική - συναισθηματική. Οι μαθητές του Στ'1 του 26ου Δ.Σ. Αχαρνών με αφορμή την ημέρα αυτή έφτιαξαν το δικό τους σύνθημα:

"Τα χέρια δεν είναι για να χτυπούν, είναι για να δημιουργούν!

Τα λόγια δεν είναι για να πληγώνουν, είναι για να εκφράζουν συναισθήματα!"

Δημιούργησαν μικρά παιχνίδια με τα χέρια τους χρησιμοποιώντας πολυμερικό πηλό (Fimo). Τα χέρια τους πήραν φωτιά και με πολύ ενθουσιασμό έφτιαξαν για τους συμμαθητές τους μικρά έργα τέχνης. Τα κρέμασαν σε κηρόσπαγκο και τα έκαναν μενταγιόν.



Κάθε μενταγιόν μαζί με ένα μήνυμα έγιναν ταιρί στην τύχη, δηλαδή άλλος ήταν ο δημιουργός του παιχνιδιού μενταγιόν κι άλλος του μηνύματος.

Στη συνέχεια τα παιδιά παίξανε τυφλόμυγα. Αυτός που έκλεινε τα μάτια διάλεγε στην τύχη πάλι ένα πακετάκι και παίζοντας το παιχνίδι όποιον έπιανε του το χάριζε. Έτσι όλοι έδωσαν και όλοι πήραν από ένα παιχνίδι μενταγιόν, που για αυτούς είναι το σύμβολο τους και το "συμβόλαιό" τους για την ημέρα κατά της σχολικής βίας!